

# WELKOM

## IN HET RENKUMS BEEKDAL

DE PLEK VOOR EDUCATIE, SAMENWERKING  
EN ONTMOETING IN DE NATUUR!



Grillige boomstronken, weidse uitzichten, hoogteverschillen, geknoei met grind en water, reeën, salamanders: het Renkums Beekdal heeft voor elk wat wils!

Met een bezoek aan het Informatiecentrum Renkums Beekdal geniet je nog meer van natuur en landschap! Zo kom je meer te weten over de prachtige natuur en unieke cultuurhistorie van dit beekdal, een mooie overgang tussen de Veluwe en de Rijn. Wat je binnen ziet, kun je buiten beleven!



### WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN?

Kom lekker wandelen of fietsen! We vormen het startpunt van twee klompenpaden en er zijn allerlei andere leuke routes te lopen of te fietsen. In het beekdal kan het behoorlijk zompig worden. Gelukkig is er het vlonderpad. Lekker wandelen en toch droge voeten.

Laat je kinderen de natuur beleven op het Kabouterpad of laat ze lekker spelen met zand en water in de waterspeeltuin.

Geniet van onze boomgaard. Deze is naast het fraaie landschapelijke aspect ieder seizoen weer anders en is een prachtige buitententoonstelling over een ecologisch systeem.

Ga met de hele klas op ontdekkingsreis, bijvoorbeeld rond het thema 'beken', 'de herfst' of 'het weer' in ons infocentrum.

Koop lekkere, handige en leuke cadeautjes uit streek en natuur in onze streekwinkel: jam, appelsap, boeken, kaarten, knuffels en nog veel meer.

Ontdek wat er in de wijde omgeving te doen is bij ons VVV-informatiepunt. Maak als vrijwilliger gebruik van de faciliteiten en activiteiten in vrijwilligerscentrum Het Mussennest. Naast het infocentrum is het goed toeven in lunchroom De Beken.

**TOT ZIENS IN HET RENKUMS BEEKDAL!**

### INFORMATIECENTRUM RENKUMS BEEKDAL

Nieuwe Keijenbergseweg 170  
6871 VZ Renkum. Tel: 0317-318183  
info@renkumsbeekdal.nl  
www.renkumsbeekdal.nl  
www.facebook.com/RenkumsBeekdal

### OPENINGSTIJDEN

wo: 13.00 - 16.00 uur  
za/zo: 11.00 - 17.00 uur  
overige dagen seizoensafhankelijk (website).



## Lunchroom de Beken

Nieuwe Keijenbergseweg 174 in Renkum  
Tel: 0317-358442



## lekker landelijk lunchen!

Kom gezellig en gezond eten in de natuur bij Lunchroom de Beken, geniet van het mooie weer op ons zonnige terras.



Open: 5 dagen per week wo – zo

Openingstijden van 10.00 – 17.00

Ook voor feesten en partijen tot 80 personen

'Suggestief - Abstract Renkum'  
Schilder: Albert Zieck | Fotografie door Yoni Lodewijk

# RENKUM EERT ZIJN OUDE MEESTERS

Een openlucht zomerexpositie in de Dorpsstraat in Renkum, waar tien levensgrote schilderijen van Renkumse kunstschilders te bewonderen zijn. Gewoon in de Dorpsstraat, terwijl je er langsfietst.

## OPENLUCHTEXPOSITIE

# RENKUM EERT ZIJN OUDE MEESTERS

Renkum centrum | mei – september

Renkum heeft veel te bieden. Natuurschoon, een rijke papierhistorie, de Nederrijn stroomt vlak langs het dorp, het Renkumse Veer vaart tussen Renkum en Heteren heen en weer en oorlogsherinneringen houden de Slag om Arnhem levend. Fietsers zijn te gast in de gevarieerde Dorpsstraat. Op het Dorpsplein is het tijd voor een korte rustpauze. Maar er is meer. Laat je deze zomer van mei tot oktober verrassen door de openluchtexpositie 'Renkum eert zijn oude meesters', en snuif bij een bezoek aan het dorp Renkum en de bosrijke omgeving heuse kunsthistorie op. Hoe? In de Dorpsstraat zijn tien levensgrote schilderijen van Renkumse kunstschilders te bewonderen.

## KOLONIE

De kern Renkum kent een verrassende kunsthistorie. Aan het begin van de twintigste eeuw ontwikkelt het dorp Renkum zich tot een ware kunstenaarskolonie. Het dorp kent in die tijd nog vele pittoreske boerderijen en akkers, ligt aantrekkelijk aan de rivier de Rijn met uiterwaarden, en is omringd door dichte bossen, vergezichten en heidevelen. Bovendien is Renkum verrijkt met beken en sprengen. Dat inspireert kunstschilders.

## PICTURA VELUVENSIS

Steeds meer schilders vestigen daarom zich in Renkum. Overall in het dorp zie je altijd wel ergens ateliers of schilder- en werkrumtes in of bij woningen ontstaan. In het topjaar 1910 zijn 144 werkende en 70 kunstlievende leden bij de inmiddels opgerichte kunstvereniging Pictura Veluvisis aangesloten. Er volgen succesvolle exposities en de creativiteit spat er in Renkum van af. Veel straten in het dorp zijn daarna vernoemd naar succesvolle kunst-

schilders. Denk daarbij aan straten als Barend Ferwerdastraat, Théophile de Bockweg, Dankmeijerweg en de Van Ingenweg.

## THÉOPHILE DE BOCK

De kiem voor de ontwikkeling van Renkum als kunstenaarskolonie wordt gelegd als Théophile de Bock in Renkum komt wonen. Deze uit Den Haag afkomstige kunstenaar is al langer bekend met deze streek. Op het einde van de jaren tachtig van de negentiende eeuw werkt hij vanuit de Oranjerie van Kasteel Doorwerth, zijn 'zomerresidentie'. De Bock weet door zijn charismatische uitstraling veel kunstenaars en kunstliefhebbers om zich heen te verzamelen. In een koetshuis behorend bij Villa Anna aan de Nieuweweg, trekt hij met zijn grote antiekverzameling veel kunstverzamelaars aan. Ook Sieger Baukema, Cornelis, Piet van Walcheren en Derk Wiggers behoren tot de kring van De Bock.

## HANS BREGMAN

Een van de grote aanjagers van deze unieke expositie is galeriehouder Hans Bregman uit Renkum. 'Ik ben al decennialang vereerder van de Veluwezoomschilders, waar de Renkumse kunstschilders deel van uitmaken. Al dertig jaar organiseer ik exposities.' Achter 'Renkum eert zijn oude meesters' zit een plan op lange termijn. 'Deze openluchttentoonstelling laat een greep zien van tien topwerken, afkomstig van particulieren, mijn galerie en Museum Veluwezoom. Dat gaan we elk jaar opnieuw doen, en verbinden er dan een thema aan vast zoals landschap, water of luchten. De expositie heeft dus een blijvend karakter.' Aan de schilderijen hangen informatieteksten in meerdere talen (Nederlands, Engels, Duits, Mandarijn). 'Steeds meer buitenlandse toeristen, waaronder uit China, bezoeken ons land. Wij spelen daar graag op in, en hopen ook hen hier te verwelkomen, vandaar dat we ook teksten in het Mandarijn aan het publiek aanbieden.'

# RENKUM EERT ZIJN OUDE MEESTERS

## ALBERT ZIËCK

Een andere Renkumse inwoner speelt ook een grote rol van betekenis rond de expositie en kunstuiting in het algemeen. Niet voor niets is hij een trouwe deelnemer aan de jaarlijkse Kunstroute in de gemeente Renkum: Kunst- en letterschilder Albert Ziëck. 'Ik heb van het gezicht van alle Renkumse kunstschilders een schilderij gemaakt ter grootte van 1 bij 1.20 meter. Deze schilderijen versterken dus de tien kunstwerken van deze kunstenaars die op canvasdoek in de Dorpsstraat te zien zijn. Zie het als een creatieve aanvulling van mijn hand. Dat doe ik graag want het is fantastisch dat we op deze manier Renkum op de kaart zetten en de kunsthistorie op een bijzondere manier via deze unieke expositie koesteren.'

Ook na de oorlog brengt Renkum kunstenaars voort. Onder andere de in Renkum geboren beeldhouwers Jits Bakker en Johan Karsch.

De kunstwerken zijn overigens ook in verkleinde vorm te bewonderen in Informatiecentrum Renkums Beekdal (z.o.z. voor adresinformatie).

Geniet ook van de Renkumse kunst en breng een bezoek aan het 'schilderachtige' dorp.

- Koeien in de uiterwaarden te Renkum**  
Hendrikus Alexander van Ingen
- Grazende koeien aan de beek onderaan de Noordberg**  
Charles Dankmeijer
- Het vishek onderaan de Noordberg in Renkum**  
Cornelis Kuypers
- Drinkende koe bij de beek in de Jufferswaard**  
Hendrikus Alexander van Ingen
- Aardappelrooiers**  
Xeno Müninghoff
- Huis aan de Bellevue te Renkum**  
Cornelis Kuypers
- Zomerdag in Renkum**  
Xeno Müninghoff
- Beuken aan de Molenbeek te Renkum**  
Cornelis Kuypers
- Huis op de Noordberg in Renkum**  
Charles Dankmeijer
- Boten aan de Rijn**  
Burchard Paets
- Oude Kerk te Renkum**  
Xeno Müninghoff

